

Een huis in de buurt

Ik weet ergens, niet zover uit mijn buurt
Een huis in de rij, langs een smalle drukke straat
Het lijkt zoals alle huizen een beetje hetzelfde
Maar toch verschilt er iets dat het ietsje meer verraad

Het huis in mijn buurt heeft niet één maar twee voordeuren
Die zeggen “kom er maar in, jullie zijn welkom!”
Portretten, berichten en eigen werkjes verstoppden de jarenoude scheuren
Met warm-oranje okergele kleuren waan je je soms een beetje in de zon

Er is nauwelijks plaats voor auto's en veel mensen
Toch staan er stoelen zoveel je maar kan wensen
Door een lange lange gang beland je in een lapje groen
Daar is zelfs een tuinman die er zijn toverding komt doen

En dan had ik het nog niet over een trap in de kleuren van wolken
Die leidt naar een volgepropt bureautje die enkele lieve meisjes bevolken
Soms krijgt het huis veel bezoek of is alles rustig en sereen
Er zijn nog enkele plekjes maar andere bewoners vond ik niet meteen

Maar onlangs, op een koude winterdag, zag ik ze weer
Ik merkte het niet eens, toen viel er een zachte veer
Ik keek omhoog en een witte duif zat op het dak, helemaal boven!
Als een zegen van vrede komt ze er telkens weer aangevlogen!

Petra Dooms



Bij de start vzw Parol 23/02/2005
BUURTHUIS HERTSHAGE
ontwerp stadsarchitect Hilde Eylenbosch